

Originele Bijbellezing **over het bidden**

door ds. F. Bakker

DEEL 2



Vrienden van Heidelberg

Kerkdreef 36 b
2922 BH Krimpen aan den IJssel
E-mail : info@svvhed.org
Telefoon : 01 80 51 08 90

Aanhoudend bidden

*En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied komende, riep tot Hem, zeggende: Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk door den duivel bezeten.
Mattheus 15 : 22-28*



HET UITGEVEN VAN PURITEINSE WERKEN IN DUITSLAND: EEN ERESCHULD VOOR NEDERLAND

Namens de stichting wensen wij een ieder die deze CD mag beluisteren Gods onmisbare zegen toe.
Door de aankoop van deze originele lezing over het gebed door ds. Bakker ondersteunt u het werk van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Wij zeggen u vriendelijk dank daarvoor.
God heeft door middel van het Duitse volk aan ons, naast de Reformatie ook de Heidelbergse Catechismus geschonken waarin de weg naar de enige troost in leven en sterven aangewezen wordt.
Bijna nergens in Duitsland wordt er nog over deze troost gesproken.
Wilt u ons helpen de waarheid daar terug te brengen?
Voor donatie, informatie of een presentatie zie onze website www.svvhed.org.

Voor giften : NL35 ABNA 0548 9879 20.

Ds. Frans Bakker heeft tijdens zijn naar menselijke maatstaven korte ambtsperiode in een aantal Bijbellezingen verschillende aspecten van het gebed mogen behandelen.

Op een eenvoudige en zeer aansprekende wijze werden de onderscheiden gebedsgestalten toegelicht.

Van deze lezingen is in 1963, twee jaar voor het overlijden van ds. Bakker, het ons bekende boekje 'Gebedsgestalten' uitgegeven.

In dit boekje zijn een twaalfstal door ds. Bakker uitgesproken praktische uitgangspunten over het bidden samengevat.

Telkens nam ds. Bakker een tekst uit het Woord van God als basis voor de diverse thema's zoals eenzaam bidden, aanhoudend bidden, kwalijk bidden, hoogmoedig bidden enz. Het boek is al vele malen herdrukt en inmiddels ook uitgegeven in het Engels, Frans, Spaans, Hongaars, Russisch, Hebreeuws en Chinees.

De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht is opgericht op 31 oktober 2003 en het doel van de stichting is het verspreiden van gereformeerde / puriteinse geschriften in het Duitse taalgebied. Als eerste vertaal- project is gekozen voor het bijzondere boek van ds. Bakker over het bidden. De titel van deze in 2004 uitgekomen Duitse vertaling is : *Wie wir beten dürfen*, Ook hiervan is reeds een herdruk verschenen.

Naast bovenvermelde uitgave op papier is er ook in 2009 een hoorboek in de Duits op CD en MP3 uitgebracht voor slechtzienden en of oudere mensen. Van dit professioneel stukje werk zijn in vijf jaar tijd 1711 exemplaren verkocht. Al de tot op heden door de stichting uitgegeven boeken en CD's kunt u bestellen op www.svvhed.org. Door deze papieren zendelingen te schenken tijdens uw vakantie in een Duitstalig land helpt u mee om aan onze naaste burens gezond geestelijk voedsel te geven.

