

'Das Wort sie sollen lassen stahn.'*

(Dr. M. Luther)

Met name deze zinsnede uit Luthers „Een vaste Burcht“ lijkt in het Duitsland van nu, ja, nota bene in de kerken die de naam „Evangelisch Luthers“ dragen, een heel andere betekenis te krijgen. Het lijkt er meer en meer op dat het Woord in de boekenkast mag blijven staan. Een sprekend voorbeeld hiervan is een persbericht van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Oldenburg (Duitsland). Na een bijna twee jaar durend onderzoek, visitaties en overleg, zijn de volgende conclusies en besluiten wereldkundig gemaakt. Als eerste wordt vastgesteld dat de gemeente, die op papier 11.000 (doop)leden telt en drie kerkgebouwen heeft, een zeer levendige gemeente is, waarin geen sprake is van traagheid of somberheid. Zij gaan uit van de hoop en het vertrouwen, dat het geloof en het Evangelie in dit stadsdeel vrolijk beleefd kan worden.

Na deze lovende en optimistische woorden, moet wel erkend worden dat het meeleven en de binding aan de kerk verandert. De studies en onderzoeken wijzen uit dat er nu gehandeld moet worden. Een belangrijk rapport naar aanleiding van een landelijk onderzoek meldt immers, dat de EKD (Evangelische Kirche Deutschland), als de huidige trend aanhoudt, in 2060 meer dan gehalveerd is. Ook wijst het rapport uit dat nu al van alle doopleden ongeveer 25% voor hun 31^e jaar de kerk vaarwel zegt.

Het is bijna overal in Duitsland gewoonte om alleen op zondagmorgen een dienst te houden. Alle probeersels om de kerkdiensten op zondagmorgen met de zogenaamde traditionele vormen aantrekkelijker te maken en zo nieuwe doelgroepen te bereiken, bleven zonder resultaat. Wat overbleef was een handjevol – meestal oude – kerkbezoekers. Hoe denkt men dit probleem in Oldenburg aan te pakken?

Volgens professor Gerhardt Wegner, voormalig directeur van het sociaal-wetenschappelijk instituut van de EKD is de kerk ziek door haar eigen invulling van de kerkdienst. Want, zo redeneert hij: 'De zondagse kerkdienst, traditioneel ingevuld, trekt immers maar een fractie van de gemeentelieden. Alleen voor die kleine doelgroep blijken deze diensten interessant te zijn. De overgrote meerderheid blijft weg vanwege het muffe imago en het onaantrekkelijke tijdstip, zondagmorgen. Zo werkt de kerk zelf

de voortgaande terugloop van het ledental in de hand.' Dus, zo heeft de gemeente Ohmstede - Oldenburg besloten: voortaan wordt er nog in één van de drie kerken een 'traditionele' zondagochtenddienst gehouden. Voor belangstellenden uit de twee andere kerken zal er, desgewenst, gratis vervoer geregeld worden. Verder zal er op zondag in een van de andere kerkgebouwen om 18.00 uur één dienst worden georganiseerd. In deze 'dienst' zullen muziek, ontmoeting, discussie, en dat met een hapje en een drankje, centraal staan. Het advies van prof. Wegner met betrekking tot muziek is: meer 'rock en soul' en minder Bach.

Zo blijft het doel van de gemeente, aldus de kerkenraad, mensen de blijde boodschap vrolijk te verkondigen. Tenslotte zal de derde kerk aan de plaatselijke overheid verkocht worden en zullen daar de sociale en diaconale activiteiten van de kerkelijke gemeente geconcentreerd worden.

Samengevat: 11.000 (doop)leden, drie kerken worden er twee. In de ene kerk voortaan één dienst op zondagmorgen, in de andere één dienst (?) op zondagavond. Zou Luther dit bedoeld hebben met 'Het Woord laten staan'? Heeft Calvijn dan niet gezegd: 'De prediking is de ziel van de kerk'?

In een commentaar op de hiervoor vermelde ontwikkelingen zegt de onder ons bekende Bremense predikant, ds. Olaf Latzel: 'Als de traditionele kerkdienst op zondagmorgen opgegeven wordt, is dat hetzelfde als dat een voetbalclub het opgeeft om tegen de bal te trappen.' In de Martini-gemeente van ds. Latzel, met 400 reguliere plaatsen, komen zondag aan zondag 500 bezoekers. Latzel: 'Waar het Woord van God helder verkondigd wordt, is de kerk vol.'

Wilt u meebidden of het werk dat we in Duitsland mogen doen, gezegend mag worden opdat er veel van zulke verkondigers mogen zijn en komen? De nood dringt.

Bert Verhoef (voorlichter)

* 'Het Woord moet u laten staan!'



Kerkhistorische reis 2020

De planning stond vast, hotels geboekt, afspraken gemaakt en zo zou het reisteam (Marius Timmermans, chauffeur Johan Bok en ondergetekende) op maandag 16 maart j.l. afreizen. De gebruikelijke inspectiereis ter voorbereiding van de jaarlijkse kerkhistorische reis van D.V. maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober a.s.

Echter... de mens wikt, God beschikt. Zoals zoveel voornemens, moesten we ook deze reis als gevolg van de corona-crisis ter elfder ure cancelen. Hoewel er overal alle begrip voor deze beslissing was, is het niet het fijnste werk om afspraak na afspraak af te zeggen. In het opgezette raamwerk voor de inspectiereis betekende dat:

- SERK Hannover met haar voorganger Raphaël Schuster;
- Pedro Snoeyer met de nog zeer kleine reformatorische huisgemeente in Görlitz;
- Ook de dienst met deze gemeente in de Peter und Paul-Kirche, de kerk met het bijzondere Sonnenorgel;
- Het bezoek aan de Vredeskerk in Jawor (Polen);
- De afspraak met de beheerder van de Dom in Halle;

Ook het verkennen van de Poolse stad Wroclaw (voormalig Breslau) waar Zacharias Ursinus en ook Dietrich Bonhoeffer geboren werden, kwam zo te vervallen.

Uiteraard hopen we op een later tijdstip onze inspectiereis alsnog te kunnen maken om zo ook voor 2020 toch de voorgenomen reis alsnog te organiseren. De onzekerheid blijft weliswaar vooralsnog groot en door de omstandigheden worden we er wel bijzonder bij bepaald hoe nietig wij mensen zijn.

We zullen u, voor zover u in het "reismailbestand" voorkomt, via de mail op de hoogte houden. Alle overige belangstellenden raden we aan om regelmatig op de site van onze stichting te kijken (www.svvhed.org). Ook daar zullen wij de ontwikkelingen vermelden. We hopen dat we u al spoedig positief kunnen berichten maar zijn er ons van bewust dat we zelfs niet één dag vooruit kunnen kijken. Het is dan ook onze wens en bede dat we het samen in handen mogen leggen van Hem Die ons zelfs voor onze allerlaatste reis reisvaardig kan maken.

Bert Verhoef

Zeeuwse mosselen en Duitse schatten

Afgelopen najaar heeft de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke een gemeentemaaltijd gehouden voor de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Er waren op deze avond zo'n 170 eters. Het menu bestond uit mosselen, saté en minisnacks, met dank aan onze sponsors. Daarbij kon er friet gegeten worden. Daarna een lekker ijsje. Tussendoor werd er door een aantal jongelui muziek gemaakt. Al met al een gezellige en geslaagde avond voor de gemeente, voor de jeugdvereniging en voor de Stichting. De opbrengst van deze avond bedroeg €1500,-!

Als dank is er door de voorlichter van de Stichting een mooie presentatie gegeven over de Duitse schatten. Zeker de moeite waard voor andere verenigingen.



JV Geref. Gemeente Krabbendijke

Comité van aanbeveling: Ds. G.J. van Aalst (Geref. Gem.) • Ds. R. Bakker (Oud Geref. Gem. in Ned.) • Dr. R. Bisschop (Herst. Herv.) • Dhr. H. Bor (Chr. Geref.) • Ds. D.J. Budding (PKN-Hervormd) • Ds. P. den Butter (Chr. Geref.) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. A.J. Gunst (Geref. Gem.) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op 't Hof (Herst. Herv.) • Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. Klaassen (PKN-Hervormd) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. J. de Lange (PKN-Hervormd) • Ds. G.M. de Leeuw (Geref. Gem.) • Dhr. J. Mastenbroek (Geref. Gem.) • Ds. J.C. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. N. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. P. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. G.R. Procee (Chr. Geref.) • Ds. J. Roos (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. W. Roos (Herst. Herv.) • Ds. P. van Ruitenburch (Geref. Gem.) • Ds. A.T. Vergunst (Geref. Gem.) • Dr. W. van Vlastuin (Herst. Herv.) • Dr. P. de Vries (Herst. Herv.) • Ds. A. van de Weerd (Chr. Geref.) • Ds. J. Westerink (Chr. Geref.) • Ds. J.A. Weststrate (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. A. van der Zwan (Chr. Geref.)



Secretariaat:
Ter Weelstraat 8, 7462 RT Rijssen
Tel.: 0548-515707
E: info@svvhed.org
W: www.svvhed.org
IBAN NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841



Colofon

Bestuur:
Ds. M.A. Kempeneers, 2e voorzitter (Chr.Geref.), N. Verhoef, secretaris (Ger.Gem.), K. Timmermans, 2e secretaris (Ger.Gem.), J. Timmer, penningmeester (PKN-Herv.), Ds. I.J.R. Bijl (HHK), C.C. Bremmer (GGiN), G. Mostert (OGGiN)

Nieuwsbrief



Geestelijk medicijn tegen het coronavirus

Onder bovenstaande titel heeft onze nieuwe – in de vorige Nieuwsbrief genoemde – uitgeverij Sola Gratia Medien een boekje (pocket) uitgegeven. De ondertitel is "Met God door de pandemie". In deze brochure komen twee puriteinen aan het woord. De eerste is Jeremia Burroughs (1599 -1646) . Hij was lid van de Westminster Synode en predikant in Londen en Rotterdam. Hij maakte in Londen diverse uitbraken van ziekte mee. In het jaar 1625 stierven er in Londen 41.313 mensen aan de pest. En tussen 1640 en 1646 nog eens 11.000 mensen. In die jaren hield hij een serie preken over Filippenzen 4 : 11. Hij spreekt dan over hoe men berusten kan in het geloof in tijden van ziekten en epidemieën. Verder wekt hij de mensen op om uitzicht op Gods beloften te houden. Tegelijkertijd waar-

schuwt hij de mensen ook om de beloften niet verkeerd te interpreteren. Te denken valt dan aan Ps. 91 : 10 en Ps. 91 : 5 en 6. Betekent dat dan dat gelovige mensen niet door de epidemie getroffen kunnen worden? Dat kan zeker wel. Zij leven onder de bijzondere bescherming van God maar kunnen ook getroffen worden. Het zal dan tot hun nut zijn. Verder roept Burroughs de mensen op om zich af te vragen wat de bedoeling van de Heere God hiermede is? Zou God iets met ons voor hebben om later door het dal van de ziekte heen weer aan zijn eer te komen. Tenslotte

wijst hij op Gods verbondstrouw. Hij zegt: Wij zien dat de dingen van deze wereld geen rust geven, maar belangrijk is dat de Heere met ons een eeuwig verbond gesloten heeft. De tweede puritein, die in dit boekje aan het woord komt, is Thomas Boston (1676 – 1732) . Hij was predikant in Simprin en Ettrick in Schotland. Van Thomas Boston is het bekende boek "Het kromme in het levenslot". Dit boek is recent in het Duits vertaald en zal deze maand door Sola Gratia Medien onder de titel "Schicksalskrümmungen" in Duitsland uitgegeven worden. Thomas Boston had een zwakke gezondheid. Ook in zijn huuselijk leven ging hij gebukt onder vele kruizen. Van zijn tien kinderen moest hij er al zes op jonge leeftijd naar het graf brengen. Het was een smartelijke weg die Boston en zijn vrouw

moesten gaan, maar zij mochten zeer getroost worden. Toen zij wat ouder waren leed zijn vrouw aan een zware depressie, hetgeen een zware wissel op het gezin legde. In het uitgegeven boekje wordt nog kort ingegaan op de inhoud van het boek van Boston, alsmede de teksten die daar nog aan de orde komen, nl. Prediker 7 : 13 ; Spreuken 16 : 19 en 1 Petrus 5 : 6. Mede door de uitgave van dit boekje hopen wij dat het boek "Schicksalskrümmungen" van Thomas Boston zijn weg zal vinden in Duitsland.

N. Verhoef



Gratis te downloaden: www.svvhed.org



Van de penningmeester

De inkomsten in het jaar 2019 zijn uitgekomen op € 88.656,- en de uitgaven op € 71.095,- hetgeen een positief resultaat geeft van € 17.561,- per 31 december 2019.

Dit betekent dat we het positieve resultaat van 2019 aan het eigen vermogen kunnen toevoegen. Mogelijk ook te gebruiken om de nieuwe drukkerij S.G.M. van meer middelen te voorzien.

Wij willen u na de Heere heel hartelijk dankzeggen voor uw gaven in de afgelopen periode.

Als Stichting doen wij wederom een beroep op uw vrijgevigheid om het mooie werk in o.a. Duitsland te kunnen voortzetten.

Wist u dat wij een ANBI Stichting zijn, wat betekent dat u de gift fiscaal kunt aftrekken bij de belastingdienst. Het betekent ook dat u onze Stichting kunt opnemen in uw testament, er is dan geen schenkelasting verschuldigd.

Wij werden als Stichting aangenaam verrast. We ontvingen een brief van een notaris met daarin het bericht dat onze Stichting een legaat gaat ontvangen, daarover later meer want het geld is nog niet binnen. Zo kunnen wij aan nog meer verzoeken om hulp uit Duitsland en ook Turkije voldoen, om daar door brede publicatie, bekend te maken hoe waardevol o.a. de Heidelberger voor iedere christen is. Dat troostboek mag ons boegbeeld zijn. Gebruik de ingesloten acceptgirokaart of boek rechtstreeks over naar IBAN NL35ABNA0548987920.

J. Timmer penningmeester.
Mail jacobustimmer@gmail.com
Tel: 0345-623611



Zeg het voort!

Als voorlichters zijn we altijd blij met uitnodigingen. Het jaar begon nogal rustig, maar dat is nooit een reden om bezorgd te zijn. Onze Stichting heeft in onze interkerkelijke kring een heel vertrouwde plaats! Ook in het voorlichtingswerk zijn pieken en dalen een herkenbaar verschijnsel. In Garderen mochten we tijdens een zeer goed bezochte seniorenmiddag een presentatie verzorgen en zo nut en noodzaak van het werk – het Woord moet voort! – onder de aandacht brengen. Dat deze noodzaak meegedragen werd, bleek uit een mooie collecte. In Zeeland kregen we een aantal uitnodigingen, vooral voor de komende maanden. Een heel aantal afspraken moest door de corona-crisis helaas voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Dat betekent niet dat we stilzitten. Sterker nog, we willen alle Vrienden van Heidelberg en Dordrecht graag inschakelen! Hierboven staat de oproep: Zeg het voort! De meesten van ons hebben nu meer tijd en zijn vaker thuis. We pakken eerder de telefoon en sturen meer mailberichten naar bekenden en familie. Mogen we vragen om het mooie werk onder onze Duitstalige (en Turkse) medemensen in uw kennissenkring bekend te maken? Een ereschuld aan het land van Luther en Ursinus om goede, reformatorische lectuur naar hen te brengen!

U zult zien, het kan goede gesprekken opleveren! Geef de Nieuwsbrief door en laat anderen ook onder de indruk komen van de nood in Duitstalige landen (zie Wist-u-datjes elders in dit blad). Laat hen eens kijken op onze site www.svvhed.org. Vraag naar gratis geschenboekjes voor nieuwe lezers. Een prachtig boekje dat tips geeft voor gezinnen om aan tafel met de Catechismus bezig te zijn. En bekende en onbekende Nederlanders laat vertellen over de waarde van de Heidelberger in hun eigen leven.

Heeft u familie / vrienden in Duitsland? Verras ze in coronatijd met een goed boek, b.v. 'Wie wir beten dürfen' (Gebedsgestalten) van de bekende ds. Frans Bakker. Meer van onze uitgaven en projecten voor alle leeftijden: zie de site.

Zeg het voort! Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

De voorlichters
G. Verhoef, 010-4512343 / gverhoef@kliksafe.nl
P.C. Beeke, 0118-633828 / p.c.beeke@kliksafe.nl

Wist u dat...

- er in de Saint Pierre kathedraal in Geneve sinds 1535 uitsluitend protestantse erediensten worden gehouden?
- Willem Farel en Johannes Calvijn hier vele jaren de kansel beklommen?
- er op zondag 29 februari j.l. door een RK geestelijke in dit bolwerk van de reformatie de mis bediend zou worden?
- de Heidelbergse Catechismus de mis een vervloekte afgoderij noemt?
- de misviering, vanwege de corona-crisis niet is doorgegaan?

Heidelberg Conference on Reformed Theology

(400 years Synod of Dort)

Deze conferentie, die van 24 t/m 28 juli 2019 in Heidelberg en Dordrecht gehouden werd, werd in Heidelberg bijgewoond door voorzitter en secretaris.

Hieronder treft u een korte impressie aan.

De organisatie van de conferentie was in handen van de ons bekende dr. Sebastian Heck, die predikant is van Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Heidelberg. Dit kerkverband heeft nog een andere gemeente in Duitsland nl. in Hannover, waar Raphaël Schuster predikant is. Ongetwijfeld heeft men voor de organisatie geldelijke steun vanuit Amerika gekregen. (Ligonier Ministries). Ook de Heidelberger Society, met als vertegenwoordiger en spreker dr. John Payne zal hier bij betrokken zijn geweest. Te meer, wanneer men bedenkt, dat deze organisatie onder meer als doel heeft om kerken in Duitsland te stichten.

Het conferentieoord in Heidelberg was helaas niet in het bezit van airconditioning en dat was – gezien de buitentemperatuur van 40 graden – voor de bezoekers niet aangenaam. Volgens een goed gebruik zouden deze bijeenkomsten eigenlijk met gebed en schriftlezing en gezang hebben moeten beginnen. Dat was helaas niet het geval. Alleen dr. Payne begon met gebed en dr. d'Assonville las enkele verzen voor uit de Bijbel. Het aantal bezoekers was ronduit laag te noemen. De oorzaak hiervan lag zeer waarschijnlijk in het feit dat alle "400 jaar Dordt herdenkingen" al achter ons lagen en de interesse daardoor niet meer zo groot was. Het volgen van de

lezingen was niet direct gemakkelijk. Er werd geen gebruik gemaakt van audio-visuele middelen en het Amerikaans was niet altijd eenvoudig te volgen. Ook waren er geen "hand-outs" van de lezingen beschikbaar. Dat de hele conferentie Engels georiënteerd was, bleek ook al uit de boekentafel waar alleen boeken in het Engels te verkrijgen waren. Dr. Payne wist niet van het bestaan van onze Stichting. Jammer, wij zijn toch een Stichting die zich beijvert om Engelstalige boeken om te zetten in het Duits.

Dr. Van Alten – werkzaam in Kiev – gaf twee lezingen. De ene lezing behandelde de bijzondere plaats van achtien afgevaardigden tijdens de Synode. De tweede ging over de vijf punten van het Calvinisme. (TULIP)

Dr. Michael S. Horton – afkomstig uit Californië – gaf ook twee lezingen. De eerste lezing ging over het Evangelie in de artikelen van Dordt en de tweede lezing ging over het moderne Remonstrantisme.

Dr. Payne hield een lezing over de betekenis van Dordt voor zending en evangelisatie.

Verder gaf Dr. Meijer uit Zuid-Afrika een lezing over de Dordtse Kerkorde en hield Sebastian Heck een lezing over de belijdende kerk -toen en nu- met lessen vanuit Dordt.

Tenslotte hield dr. Victor d'Assonville een lezing over de discussie tijdens de Synode omtrent de manier van Bijbelvertalen. Hij benadrukte hoe hervormingen en opwekkingen in de kerkgeschiedenis altijd samengingen met een herleefde



belangstelling voor de Bijbel en met het produceren van nieuwe Bijbelvertalingen. Hij noemde allerlei vertalingen uit de tijd van de Vroege Kerk, uit de periode voorafgaande aan de Reformatie en uit de tijd van de Reformatie zelf (inclusief vertalingen in het Duits).

Uiteindelijk kwam hij terecht bij de Statenvertaling, waar toe besloten werd op de Synode van

Dordt. Er was toen al heel wat voorafgegaan en er waren al verschillende Nederlandse Bijbeluitgaven, maar doorgaans waren die niet of slechts gedeeltelijk op de oorspronkelijke talen gegrond. De Synode pakte het voortvarend op en stelde een aantal vertaalprincipes vast. In dat proces speelden ook de Engelse afgevaardigden een rol (de King James versie van de Bijbel was juist in 1611 verschenen).

Dordt besloot rechtstreeks vanuit het Hebreeuws en het Grieks te vertalen maar daarbij wel rekening te houden met bestaande Nederlandse vertalingen. Een andere vraag: hoe moest God aangesproken worden? Men koos voor „Gij" uit eerbied voor God. De Synode wilde dat het werk na vier jaar klaar zou zijn, maar dat was natuurlijk niet realistisch. Wat de Schriftvisie betreft, de Dordtse vaders zagen de Schriften als het gezaghebbende Woord van God. En met de conclusie dat de Statenvertaling nog steeds als een monument overeind staat werd deze lezing afgesloten.

Een conclusie waar onze Stichting het van harte mee eens kan zijn.

N. Verhoef

Nieuwe waardering voor het Oude Testament

Eind vorig jaar heeft de Duitse zendingsorganisatie Voice of Hope opnieuw - met financiële hulp van onze Stichting - een bijzonder waardevol boekje van Dr. H.F. Kohlbrügge op de markt gebracht: 'Wozu das alte Testament?' Welke waarde heeft het Oude Testament? Een actuele vraag ook voor 2020! Voor Nederlanders én Duitsers.



De inhoud geeft het belang aan van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Sla je liever alleen de tweede helft van de Bijbel open, het Nieuwe Testament, dan komt de vraag op: waar hebben we dan het Oude Testament nog voor nodig?

Wat zegt de bekende puritein Thomas Watson (van wie wij ook boeken uitgeven) hierover? 'Het Oude en het Nieuwe Testament zijn de twee lippen waardoor de Heere tot ons spreekt.' Zij kunnen ons wijs maken tot zaligheid.

De schrijver van dit mooie werkje, de bekende dr. H.F. Kohlbrügge, gaf te kennen dat hij naast God veel dank verschuldigd was aan zijn overleden vader. Deze hield zijn jonge zoon Hermann Friedrich tot twee maal toe voor: 'Als je de vijf boeken van Mozes begrijpt, dan begrijp je de hele Bijbel.'

We zullen het Evangelie en het Nieuwe Testament niet volledig begrijpen als we het Oude Testament niet kennen. Het openbaart ons Wie God is en hoe Hij is. Het beschrijft de val van de mens en de gevolgen daarvan. Het vertelt over Gods toorn en zijn oordelen, maar ook over zijn genade en goedheid. Het confronteert ons met Gods eisen en toont de oplossing in het offer van die ene Heiland - Jezus Christus. In dit boek laat Kohlbrügge ons – en nu ook de Duitsers! – zien dat de apostelen deze waarheid in het Oude Testament hebben gevonden en daar steeds naar verwezen. Trouwens, hoe vaak heeft ook de Heere Jezus Zelf niet teruggegrepen op het Oude Testament. Samen vormen beide Testamenten één geheel: het handelen van God met de mens. Wie zo de beide Testamenten mag zien, kan Gods grote heilsplan begrijpen.

Dit taalkundig herziene werk is een bron van aanmoediging voor ons christenen om het Oude Testament te lezen en te bestuderen, zodat we de meest waardevolle schatten van het Evangelie en de Bijbelse leer kunnen ontdekken. Indien dit boekje ook maar voor één mens aanleiding zou zijn om niet een deel, maar de gehele Heilige Schrift, in geloven aan te nemen, dan is het niet vergeefs verschenen.

K. Timmermans

