

Nieuwsbrief

STICHTING VRIENDEN VAN

HEIDELBERG & DORDRECHT

Geschenkboekje ds. Olaf Latzel

De predikant van de Martinigemeente in Bremen (Duitsland), ds. O. Latzel, is veel in het nieuws geweest. De aanleiding hiertoe was dat hij in zijn preken het gezag van de Bijbel op elk levensterrein had benoemd. Dit riep veel weerstand op en leidde tot een storm van protest. Tegen hem en zijn gemeente maar ten diepste tegen de Heere en Zijn inzettingen.

Concreet, de auto van de dominee werd bekrast en de deur van zijn kerk besmeurd. Naast de uitspraak van de kantonrechter loopt er ook een kerkelijke tuchtzaak tegen ds. Latzel. Hij werd tot een boete van € 8100 veroordeeld vanwege 'opruiming van het volk'.

Vrijheid van godsdienst? Een spanningsvolle verhouding tussen de samenleving en de kerk? Of een toespitsing binnen de kerk ten aanzien van de ethiek, het leven bij de geboden van God? De intolerantie van de tolerante meerderheid? Latzels naam werd bespot en belasterd. Toch maakt hij melding dat de Heere heeft willen ondersteunen.

Het kerkbestuur van de Sint-Martinigemeente in Bremen vraagt zich af: "Wie schaadt de kerk: degenen die Bijbelgetrouw prediken of degenen die duidelijk afstand nemen van de Bijbelse grondslagen? Hoe kan het, dat een predikant die trouw is aan de Bijbel door de kerk tot zwijgen wordt gebracht, maar dat de hoogste vertegenwoordigers van de Evangelische Kerk in Bremen in het openbaar ideologieën mogen verspreiden die duidelijk ingaan tegen de Bijbel en tegen alle geloofsbelijdenissen van de Reformatie?"

Ds. Latzel en zijn gemeen-

te hebben ook meeleven ervaren. Hij is een predikant die, ondanks veel tegenstand, nog steeds een duidelijke woordvoerder van de Schriftgetrouwe richting in de EKD is. Zijn gemeente bloeit en door heel Duitsland wordt naar zijn bediening geluisterd.

Onze Stichting wil u een boekje aanbieden dat door hem is geschreven. Ds. Latzel is zonder enige twijfel Schriftgetrouw en wil dat in woord en daad, in leer en leven laten blijken.

Vanuit de Duitse context verwoordt hij de zaken. Gestructureerd en heel direct formuleert hij de zaken. Als Luthers predikant formuleert hij direct. Zonder omhaal van woorden gaat hij op het doel af. Daarbij blijft soms de bevinding wat onderbelicht. De laatste opmerking doet aan mijn waardering niets af.

We moeten wel voor ogen houden dat zijn achtergrond een andere is dan de onze. Als het over de genadeleer gaat en over de centrale plaats van Christus, val ik hem van harte bij. Het getuigenis van de kerk dient niet alleen op papier maar ook metterdaad te worden uitgedragen.

Het boekje dat u wordt aangeboden draagt de titel "Wie is God? Een Bijbels antwoord". Op eenvoudige wijze geeft onze broeder uit Bremen in een notendop weer wat tot de kern behoort.

Als blijk van verbondenheid met ds. Latzel en de Martinigemeente mag ik u dit boekje aanbieden. Van harte hoop ik dat het mag bijdragen aan de verbondenheid met het werk van onze Stichting in Duitsland.

Namens het bestuur,
Ds. A.A. Brugge



wikimedia.org © Jürgen Howaldt



Van de penningmeester

De inkomsten tot het eind van de maand juli 2021 zijn uitgekomen op € 29.204,55 en de uitgaven op € 31.818,32, hetgeen een negatief resultaat geeft van € 2.613,77 per 30 juli 2021. Hierbij willen wij opmerken dat er steeds meer boeken worden uitgegeven via de nieuwe uitgeverij Sola Gratia Medien.

Wij willen u na de Heere heel hartelijk dankzeggen voor uw gaven in de afgelopen periode. Als Stichting doen wij wederom een beroep op uw vrijgevigheid om het mooie werk in o.a. Duitsland te kunnen voortzetten. Er komen steeds weer verzoeken om hulp uit Duitsland om daar, door brede publicatie, bekend te maken hoe waardevol de Heidelberger voor iedere christen is. Dat troostboek mag ons boegbeeld zijn. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Helpt u mee? Gebruik de ingesloten acceptgirokaart of boek rechtstreeks over naar IBAN NL35 ABNA 0548 9879 20.

J. Timmer, penningmeester,
jacobustimmer@gmail.com
0345-623611



Zeg het voort!

Het Woord moet voort..!

Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen, werden er in de afgelopen tijd weer meerdere waardevolle boeken op de Duitse markt gebracht. Het doel van onze Stichting, het terugbrengen van de schatten van de Reformatie in het land waaruit wij er zoveel ontvingen, mag op deze manier gediend worden. Uw/jouw meeleven in gebed en gave is daarbij onmisbaar. Om dit te stimuleren en te versterken verzorgen wij graag een presentatie voor uw vereniging, ouderenmiddag, catechisanten, enz. Er zijn meerdere boeiende presentaties beschikbaar. Er lijkt, nu wij dit schrijven, meer ruimte voor samenkomsten te komen.

De stadswandelingen in Dordrecht en Middelburg trekken deze zomer heel wat bezoekers uit het hele land. Leerzame wandelingen in oude binnensteden met het verhaal van de protestanten. En mooie opbrengsten voor het goede doel: boeken voor Duitsland. De data zijn te vinden op onze website, zie adresgegevens.

Bel of mail één van onze voorlichters:

G. Verhoef, 010-4512343, gverhoef@kliksafe.nl
B. van Zwieten, 06-24322329, bm@svvhed.org
P.C. Beeke, 0118-633828, p.c.beeke@kliksafe.nl



Wist u dat...

- er op 6 mei 2021 een nieuwe zittingsperiode voor het synodebestuur van de Evangelische Kirche Deutschland (EKD) begon?
- zo'n zittingsperiode 6 jaar duurt?
- Irmgard Schwaetzer (79) haar voorzitterschap beëindigde en de 25-jarige studente filosofie Anna-Nicole Heinrich tot voorzitter werd gekozen?
- het synodebestuur van 128 leden nu voor 50,8% uit vrouwen bestaat?

Nieuwe uitgaven

In dit lopende jaar mochten er weer diverse theologische werken in het Duits vertaald worden. De behandelde thema's zijn heel divers. Boston legt in zijn boek 'Die Notwendigkeit der Buße' nadruk op de noodzakelijkheid van de bekering. Een onderwerp dat in de Duitse kerken nauwelijks meer aan de orde komt. De brochure 'Wenn der Herr ruft', handelt over de hedendaagse coronapandemie en is geschreven door een zestal reformatorische predikanten uit Nederland.

Van de onder ons bekende puritein Ralph Erskine is een boek vertaald met de titel 'Die kraft der Sünde'. Hij verzijgt niet de praktische problemen in het geloof, maar geeft de lezer ook bemoediging en vreugde door op Christus te wijzen.

Verder verscheen 'Der gute Kampf des Glaubens', eveneens van de hand van Thomas Boston. Hierin beschrijft hij een heel aantal facetten van de goede strijd, die ieder levend gemaakte christen moet voeren op weg naar de eeuwige rust. Van de Hollandse oudvader Willem Teellinck verscheen het boek 'Das neue Jerusalem', boeiend onderwijs over onze tekortkomingen, maar ook over Jezus' hartenwerk.

Diversiteit in uitgaven

We streven naar diverse reformatorische auteurs uit verschillende landen. Engelse puriteinen, maar ook Hollandse oudvaders proberen we onder de aandacht van onze Duitse lezers te brengen, zonder aan hun eigen Piëtisme voorbij te gaan. Caspar Olevianus schenkt aandacht aan de versterking van het geloof in het Woord van God door in het boek 'Der Gnadenbund Gottes' te wijzen op het verbond van Gods genade. En ook de Duitser Eduard Böhl, schoonzoon van de ook bij ons bekende predikant dr. H.F. Kohlbrügge, die als een van de laatste grote universitaire docenten vasthield aan de bijbelgetrouwe belijdenis, heeft dit verwoord in zijn 'Dogmatik Biblische Glaubenlehre'.

John Owen, een van de meest scherpzinnige en geleerde theologen van zijn tijd, heeft veel mogen schrijven. Een van de waardevolste werken is zijn verhandeling over de Heilige Geest. De bekende dr. J.C. Ryle beveelt het boek 'Der Heilige Geist' dan ook aan. De bron van alle zegen, in het Duits 'Die Quelle allen Segens', is de titel van het boek, geschreven door Ralph Erskine. Daarin werkt hij de Bijbeltekst 2 Korinthe 5 : 18 uit: 'En al deze dingen zijn uit God'. De fontein (Die Quelle) van licht, leven en troost laat hij schitteren.



Dan een boek over geluk van een puriteinse klassieker, met de Duitse titel 'Anleitung zum Glücklichsein' van Jeremiah Burroughs. Hij geeft een verhandeling over het ware geluk, dat alleen van God door Jezus Christus is te verkrijgen om niet. Tenslotte het laatste uitgegeven boek tot heden. Dat is een werkje van Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus over de predestinatie en voorzienigheid, met de Duitse titel 'Prädestination & Vorsehung'. Hierin belichten ze het eenzijdige werk Gods in de mensenziel.

Verschillende prijzen

Als u uw Duitssprekende familie, kennis, zakenrelatie of vakantierelatie iets goeds gunt, geef dan eens een aansprekend boek. Er is op onze website in elke prijsklasse wel iets te vinden en te bestellen. Van de hierboven vermelde nieuwe boeken lopen de prijzen uiteen van € 2,90 (coronabrochure 'Wenn der Herr ruft') tot € 24,90 ('Dogmatik' van Eduard Böhl). Zie voor het totale aanbod onze site www.svvhed.org.



Karel Timmermans

Van onze jeugdvoorlichter

Les over Hervormingsdag

Bent u docent Duits binnen het Voortgezet Onderwijs en moet u elk jaar veel moeite doen om een les over Hervormingsdag voor te bereiden? Dan is dit artikeltje voor u bedoeld. Binnen onze Stichting wordt er namelijk een lespakket over dit thema ontwikkeld. Het lespakket is specifiek gericht op de Duitse les in de onderbouw (met aandacht voor de verschillende niveaus), maar is met uw creativiteit ook te gebruiken in de bovenbouw. Schroom niet om bij interesse contact op te nemen met onze Stichting!

Bart van Zwieten (bm@svvhed.org)
Jeugdvoorlichter



Gulle gever

Al dikwijls werd er tijdens de kerkhistorische reis een envelop overhandigd. Deze envelop van een oude getrouwe, reeds jaren gepensioneerde, maar nog altijd zeer actieve reisgenoot, bevatte telkens weer prachtige bedragen. Maar helaas, in 2020 geen reis dus ook geen envelop, in 2021 weer geen reis en dus ook weer geen ..., ja toch. Tijdens een onverwacht bezoekje bij onze vriend lag er al weer keurig een envelop klaar met ... € 1.000,-. Wat veraste deze trouwe vriend van Heidelberg en Dordrecht ons.

Nogmaals heel, heel hartelijk dank en mocht u hierdoor op een idee zijn gebracht, hartelijk aanbevolen!

Bert Verhoef



UW (ADRES)MUTATIES: Het actueel houden van het adressenbestand van onze nieuwsbrieflezers is voor ons van groot belang. Daarom verzoeken wij u vriendelijk mutaties direct aan ons door te geven via het contactformulier op onze website: www.svvhed.org of via ons emailadres: info@svvhed.org. Via ☎ 078 - 20 00 512 mag het natuurlijk ook.

Comité van aanbeveling: Ds. G.J. van Aalst (Geref. Gem.) • Ds. R. Bakker (Oud Geref. Gem. in Ned.) • Dr. R. Bisschop (Herst. Herv.) • Dhr. H. Bor (Chr. Geref.) • Ds. D.J. Budding (PKN-Hervormd) • Ds. P. den Butter (Chr. Geref.) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. A.J. Gunst (Geref. Gem.) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op 't Hof (Herst. Herv.) • Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. Klaassen (PKN-Hervormd) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. J. de Lange (PKN-Hervormd) • Ds. G.M. de Leeuw (Geref. Gem.) • Dhr. J. Mastenbroek (Geref. Gem.) • Ds. N. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. P. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. G.R. Procee (Chr. Geref.) • Ds. J. Roos (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. W. Roos (Herst. Herv.) • Ds. P. van Ruitenburch (Geref. Gem.) • Ds. A.T. Vergunst (Geref. Gem.) • Dr. W. van Vlastuin (Herst. Herv.) • Dr. P. de Vries (Herst. Herv.) • Ds. A. van de Weerd (Chr. Geref.) • Ds. J. Westerink (Chr. Geref.) • Ds. J.A. Weststrate (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. A. van der Zwan (Chr. Geref.)



Secretariaat:
Antoniuslaan 53, 3341 GA H.I. Ambacht
Tel.: 078-2000512
E: info@svvhed.org
W: www.svvhed.org
IBAN NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841



Colofon

Bestuur:
Ds A.A. Brugge, voorzitter (Ger.Gem.), Ds. J.C. den Ouden,
2^e voorzitter (HHK), Ds. J.P. Boiten, secretaris (Chr. Ger.), K. Timmermans, 2^e secretaris (Ger. Gem.), J. Timmer, penningmeester (PKN-Herv.), Ds. J.A. van den Berg (PKN-Herv.), G. Mostert (OGGiN)